



## ***Sverigedemokraterna Södertälje***

### **Motion till kommunfullmäktige**

## **Uppkalla gata eller offentlig plats till Zacharias Anthelius minne**

### **Bakgrund:**

Zacharias Anthelius (1583-1624) var Södertäljes förste så kallade litterate – det vill säga för ämbetet utbildade – borgmästare. Han utnämndes som sådan av konung Gustaf II Adolf i maj 1623 och visade sig snart vara mycket duglig för ämbetet. Enligt kyrkoherden Johannes Wattringius var Anthelius ”den som allt skulle bestyra”. Hans främsta uppgift bestod i att ge Södertälje en så privilegierad ställning som möjligt bland rikets städer och att minska stadens skattetryck.

Allt tog dock en ända med förskräckelse då Anthelius jämte ett par olycksbröder vid påsktid 1624 greps och fängslades, anklagad för att vara katolik. Han hade konverterat till katolicismen under sina studier på kontinenten och medverkade väl hemma i Sverige igen till att en jesuitisk präst kom in i landet. Sådant var enligt rikets religionsstadgar strängeligen förbjudet och belagt med dödsstraff.

I den rättsprocess som följde dömdes Zacharias Anthelius till döden och halshöggs på Stortorget i Stockholm den 11 (24 enligt ny tideräkning) september 1624 tillsammans med trosfränden Jöran Bähr Ursinus, som var kunglig sekreterare. (Lästips: Tommy Hansson: *Religionsfrihetens martyrer*. 216 sidor. Stockholm 2011).

### **Sverigedemokraterna föreslår:**

Att kommunen uppkallar en gata, väg eller offentlig plats för att hedra Södertäljes förste litterate borgmästare Zacharias Anthelius. Ett sådant beslut togs för övrigt av kommunstyrelsen redan 1998 efter en motion av undertecknad. Av för mig okänd anledning effektuerades dock inte beslutet. Det är hög tid att så sker nu.

### **Sverigedemokraterna hemställer:**

Att kommunfullmäktige lämnar i uppdrag till kommunens namnberedning att utse lämplig gata, väg eller plats inom Södertälje kommun som uppkallas efter Zacharias Anthelius.

*Södertälje den 8 augusti 2013*

**Tommy Hansson (SD)**